



Kasgenoten

Kees van Velden

Leeftijd: 63

Plaats: 's-Gravenzande

Teelt: amaryllis voor de bol, potamaryllis, potzantedeschia

Oppervlakte: 5 ha

Waarom heet het bedrijf Gebroeders van Velden?

„Voorheen deed ik het bedrijf samen met twee broers. Daarvan ben ik als jongste overgeschoten. Nu doe ik het samen met mijn zoon Kees (links op de foto) en onze neef Arie.”

Gaat dat, drie kapiteins op een schip?

„Ja, dat is heerlijk. Dan kun je toch je praat kwijt. Ik heb mijn hele leven samengewerkt en dat heeft zijn voor- en nadelen. Je moet rekening houden met elkaar, maar als je het werk goed verdeelt, kun je op vakantie. Ik ben ieder jaar nog op vakantie geweest en dat kunnen niet alle tuinders zeggen.”

Heeft u een goede vakantie gehad?

„Ja, prima. Voor een ander was het weer misschien niet goed, voor mij wel. We hebben in Schotland rondgetrokken. Als je daar heen gaat dan kun je verwachten dat je wel eens een bui op je kop krijgt. We zwerven altijd maar rond, plannen niets en gaan gewoon rijden. Als het enigszins kon gingen we in de bergen wandelen. Als het regende dan pakten we een boek en gingen we zitten lezen.”

Gaat het met de bollenteelt?

„De laatste twee jaar gaat het weer aardig. Het is een poos moeilijk geweest. Mede door concurrentie van Brazilië op de Amerikaanse markt. Maar het gaat in Brazilië ook wel eens mis. Het areaal in Nederland is nu ingekrompen en we hebben het sortiment aangepast. We kopen zelf ook wel bollen uit Brazilië. Met potamaryllis beginnen we in september en dan zijn er nog geen Hollandse bollen. We kunnen niet zeggen: we beginnen in december met potamaryllis. Daar zit niemand op te wachten. We moeten lang aan de markt zijn.”

Wat doet u over tien jaar?

„Dan rijd ik het hele jaar door Schotland. Nee, hoor. Dan ben ik 73 en hoop ik nog gezond te zijn. Ik zal best wel een keer stoppen en dan hoop ik dat ik een beetje mee mag blijven denken, prutsen en rommelen op het bedrijf. Misschien dat ik dan wat makkelijker wegloop. Ik heb nooit een hekel aan het werk in de tuin gehad. Mijn vader en opa waren tuinder en zo ben ik erin gerold en dan kom je er niet meer uit. Telen zelf vind ik het mooist. Tegenwoordig moet je meer manager en verkoper zijn. Dat doen de jongens. Laat mij maar telen.”

Nog hobby's?

„Wandelen en zingen. Ik heb tien jaar in het Westlands Mannenkoor gezongen. Nu zing ik in een oratorium. Zware muziek van Bach en Händel. Dat is meer uitdaging.”